

Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους ναζί

18 Σεπτεμβρίου του 2013. Ο Παύλος Φύσσας πέφτει νεκρός, στο Κερατσίνι, από τάγμα εφόδου της χρυσής αυγής της Νίκαιας, με πρωτοπαλίκαρο τον Γιώργο Ρουπακιά. Η δολοφονία ενός έλληνα εργάτη- αντιφασίστα προστέθηκε τότε στη λίστα της εγκληματικής οργάνωσης, αποδεικνύοντας πως ο φασισμός καλά κρατεί. Δείχνει περίτρανα πως οι φασίστες της χρυσής αυγής πέρα από τον ξυλοδαρμό σε μετανάστες, πρόσφυγες και lgbt άτομα , εξοντώνουν όσους/ες λόγω της συνδικαλιστικής δράσης τους μπαίνουν εμπόδιο στα επιχειρηματικά σχέδια των φασιστών και των αφεντικών τους (επιθέσεις σε ΠΑΜΕ και Αιγύπτιους ψαράδες).

Μετά την αντιφασιστική έκρηξη που ακολούθησε τον Σεπτέμβρη του 2013, η χρυσή αυγή αναγκάστηκε να διακόψει τις εμφανίσεις των ταγμάτων εφόδου της. Επιθέσεις και οργανωμένες φασιστικές πορείες σε γειτονιές του Πειραιά και της Αθήνας μειώθηκαν μέχρι την αφορμή που έδωσε η «προσφυγική κρίση». Από τότε, τους βλέπουμε να εξαπολύουν την ρατσιστική τους υστερία ενάντια σε πρόσφυγες και μετανάστες, είτε στήνοντας ρατσιστικές επιτροπές γονέων που δεν επιθυμούν τα προσφυγόπουλα στα σχολεία ,είτε επιτροπές κατοίκων στα νησιά του βορειοανατολικού αιγαίου και την ενδοχώρα με σκοπό να σπείρουν την τρομοκρατία εναντίά τους. Προσελκύοντας τον ρατσιστικό συρφετό , ξεκίνησαν να επιτίθενται ανενόχλητοι σε αντιρατσιστές, δασκάλους, γονείς, σε πρόσφυγες και μετανάστες, με τις αστυνομικές δυνάμεις όχι μόνο να σφυρίζουν αδιάφορα και να συγκαλύπτουν αλλά πολλές φορές να επιδίδονται και οι ίδιοι σε βιαιότητες κατά των θυμάτων των φασιστικών επιθέσεων.

Εν έτη 2018, φασίστες, εθνικιστές και το γενικότερο συντηρητικό τόξο βάζουν τα θεμέλια για τη διεξαγωγή των συλλαλητηρίων που αφορούν το ζήτημα της ονομασίας της Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Είδαμε τον εθνικιστικό και ακροδεξιό κορμό να μονοπωλεί στον δημόσιο λόγο, να διαδηλώνει για την καημένη Ελλάδα και τα «προαιώνια εθνικά της δίκαια», είδαμε ελληνικές σημαίες να υψώνονται στις διάφορες συνάξεις εθνικιστών. Μέσα σε όλα αυτά, πρωταρχικό ρόλο, στο οργανωτικό και πρακτικό κομμάτι, είχαν τα αποβράσματα της χρυσής αυγής και διάφορες φασιστικές γκρούπες που έκαναν την εμφάνισή τους τα τελευταία χρόνια. Αναβαθμίζοντας τη δράση τους, παράλληλα με τις επιθέσεις σε πρόσφυγες και μετανάστες, δε διστάζουν να επιτεθούν και σε αυτοοργανωμένους χώρους τραυματίζοντας συντρόφους με την αστυνομία απροκάλυπτα να τους καλύπτει και να συλλαμβάνει αλληλέγγυο κόσμο που βρισκόταν εκεί. Ολοσχερές κάψιμο της κατάληψης Libertatia (Θεσσαλονίκη), επίθεση στον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο Σχολείο (Θεσσαλονίκη), επίθεση στην κατάληψη Φαβέλα (Αθήνα), επίθεση στο αυτοοργανωμένο θέατρο Εμπρός (Αθήνα), επίθεση στον αυτοοργανωμένο χώρο ΠΙΚΠΑ (Αθήνα).

Στο άνοιγμα της φετινής ΔΕΘ, ο φασιστοόχλος βγήκε ξανά στο δρόμο ώστε να διαδηλώσει για το περίφημο «μακεδονικό ζήτημα», λίγες μέρες πριν το δημοψήφισμα στη γείτονα χώρα. Με την κυβέρνηση του Σύριζα ,που πόζαρε μπροστά στις κάμερες πλάι στους νατοϊκούς δολοφόνους, να εκτρέφει και να νομιμοποιεί ρατσιστικές και φασιστικές επιθέσεις, οι νεοναζί του Μιχαολιάκου μαζί με την εθνικόφρονα ουρά της, προσπαθούν

με τη σειρά τους να κανονικοποιήσουν τη βία και τη φασιστική αφήγησή τους, ενάντια στα αποδυναμωμένα κομμάτια της εργατικής τάξης.

Μετρώντας 3 χρόνια από την έναρξη της δίκης, η οποία προχωρά με αργούς ρυθμούς, οι δολοφόνοι του Παύλου Φύσσα θα έρθουν αντιμέτωποι με τα στοιχεία που αποδεικνύουν την εγκληματική τους δράση σε βάρος προσφύγων, μεταναστών και συνδικαλιστών. Ενώ μάλιστα, στην αρχή αρνούνταν κατηγορηματικά τον χαρακτηρισμό του φασίστα και δήλωναν μόνο ως έλληνες εθνικιστές, τώρα πλέον έχουν φτάσει στο σημείο να λένε πως «και τι πειράζει που είμαστε ναζιστές», όπως έχει ακουστεί πολλές φορές μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου από τους υποστηρικτές τους. Ε να, λοιπόν, που πειράζει. Η χρυσή αυγή, που αναδύθηκε μέσα από τις καπιταλιστικές δυναμικές, βρήκε χώρο στο δημόσιο σκηνικό με σκοπό να εδραιώσει την φασιστική ρητορεία της για την «λευκή ανωτερότητα» και τον αφανισμό των «διαφορετικών» (βαδίζοντας στα χιτλερικά βήματα), θα φτάσει σιγά σιγά στο τέλος της.

Εν τέλει, ποιοί είναι οι φασίστες, ποιά είναι η χρυσή αυγή που έχει πάρει με το μέρος της κομμάτια που εγκολπώνουν την εθνική, φασιστική, συντηρητική ρητορεία? Είναι οι μαφίες και οι δολοφόνοι, αυτοί που ταυτίζονται με τα συμφέροντα του κράτους και του κεφαλαίου, τα αφεντικά που εκμεταλλεύονται εργάτες, ποδοπατούν μετανάστες και υποβιβάζουν την εργατική τάξη. Άρα, ποιανού τα συμφέροντα εξυπηρετούν αυτοί που είναι παρόντες στις εθνικιστικές συνάξεις?

Ο Σεπτέμβρης για εμάς είναι μια ευκαιρία για να υπενθυμίσουμε στους φασίστες και τους υποστηρικτές τους πως δε θα τους αφήσουμε ούτε σπιθαμή γης για να σπείρουν τις σάπιες ιδέες τους. Ο αντιφασιστικός αγώνας ήταν, είναι και θα είναι πάντα επίκαιρος. Δεν περιμένουμε να μας σώσει κανένας ηγέτης. Συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε τα ταξικά μας αδέρφια, τους μετανάστες, τους πρόσφυγες. Αγωνιζόμαστε με όπλο τους ταξικούς και κοινωνικούς μας αγώνες. **Κρατάμε τις γειτονιές μας καθαρές από φασίστες.**

Διατηρούμε την αντιφασιστική μνήμη ζωντανή

Αντιφασιστική διαδήλωση

Τρίτη 18 Σεπτέμβρη | 6 μμ | Περιφέρεια

Αντιφασιστική Συνέλευση No Pasaran